

Çullu'da Kokladım Nergis'i

Nergis kokusunu alır deniz vurur dağlara tepelere.

Kucaklaştırır zeytinle.

Koylarından yunuslar selamlar, erken bakır çağa kadar uzanan tarihini.

Dağları, tepeleri henüz işgal edilmemiştir konut tüccarları tarafından.

Koylarına üşüşse de balık çiftlikleri, tepelerin de dönse de elektrik türbinleri.

Direnir Rüzgârlı Mim as.

Homeros anlatır Odysseia (Odesa) sında ,

Hani Zeus' a başkaldıran dev Mim as'ın üzerine demir, bakır, çelik dökülerek öldürülen ve bir daha dirilmemek üzere dağların altına gömülüp Hades'e gönderildiği yerdir.

Osmanlının Fetret döneminde Börklüce Mustafa'nın eşitlik, özgürlük türkülerini Cehennem ve Azap derelerinde isyan rüzgârlarına yoldaş ettiği yerdir.

Farklı dinden ve farklı ırktan insanların tarihler boyunca koyun, koyuna kardeşçe yaşadığı yerdir.

Rüzgârlı Mim as-KARABURUN.



Nergisle Zeytinin kucaklaştığı dağların yamacındadır ÇULLU Cami. Yaklaşık bir sene önce gidip gördüğümde insanlığımdan utanmıştım, sarhoşların, defincilerin mekânı olmuş, kaderine terk edilmiş ve unutulmuştu. Gerçi hep unutulmuş hakkında çok fazla bilgi yok, kim yaptırmış, kaç yılında, cami mi yoksa mescit mi pek bilen yok. Bilinen tek şey yakın Türk tarihi eserlerinden olduğudur. İsmi bile zaman, zaman karıştırılmış ÇULLU yerine ÇULLUK denmiştir, bende bu

hataya düşenlerdenim, âmâ artık kesin bilinen bir şey varsa o da adının ÇULLU cami oluşu ve Müslümanların ibadet ettiği en eski camilerden birisidir bu topraklarda. Hemen yanı başındaki mezarlık çok kötü durumdadır, oradaki mezar taşları okunursa sanırım Çullu Cami hakkın da birçok karanlık noktada aydınlanacaktır.

Karaburun belediyesinin ve Vakıflar müdürlüğünün çabasıyla Çullu Caminin onarımı bitmek üzere, mezarlık için de belediyenin çalışmaları sürmekte umarım bu konuya da ilgili makamlar duyarlı davranır, çünkü mezarlık gün yüzüne çıkarılmadan caminin onarımı pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum, o mezarlık ta bulunan bazı mezar taşları tarihi eser değerindedir, bu eserlerin tespit edilmesi ve korunması konusunda kültür müdürlüğü harekete geçmelidir.



Dağlarınla, Zeytininle, Nergisinle, Koylarınla, Börklüce Mustafa'yla bizimsin. Eğer senin bir değerini ayağa kalkmasında katkımız bulunursa bil ki bahtiyarız. Belki de Börklüce Mustafa ve yoldaşlarını soluklandığı camidir Çullu.



Çullu Caminin son fotoğrafları ve Nazım Hikmetin dizeleriyle veda edelim bu hafta size.

“Aydının Türk köylüleri,
Sakızlı Rum gemiciler,
Yahudi esnafları,
On bin mülhit yoldaşı Börküce Mustafa'nın
Düşman ormanına on bin balta gibi daldı.
Bayrakları al, yeşil
Kalkanları kakma, tolgası tunç
Saflar
Pare, pare edildi ama ,
Boşanan yağmur içinde gün inerken akşama
On binler iki bin kaldı.
Hep bir ağızdan türkü söyleyip
Hep beraber sulardan çekmek ağı,
Demiri oya gibi işleyip hep beraber,
Hep beraber sürebilmek toprağı,
Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
Yarin yanağından gayrı her şeyde
Her yerde
Hep beraber!
Diyebilmek
İçin
On binler verdi sekiz binini.